



Glasgows gröna oas, Kelvingrove Park, är en samlingsplats när solen skiner.

Time for tea i Glasgow

Text och foto // Sanna Rosell

Det tycks rinna te och inget annat i Glasgownornas ådror. I varje hörn av staden finns ett tea room som det pyser, sjuder och puttrar om.

Andedräkten från tekannorna får stadens alla teställens fönster att imma och den Earl Grey-doftande ångan värmer oss i vårkylan. Vi, två inbitna kaffedrickare, är i Skottlands hjärta för att lära oss dricka te – på riktigt. Och vad gör man det bättre än i klassiska afternoon tea's förlovade stad?

Vintage Tea House

I Glasgow-stadsdelen West End ligger flera tea houses på rad, men vi går några gator bort för att komma undan de värsta turiststråken. På Cresswell Lane hittar vi Vintage Tea House, ett hemtrevligt litet tea room en trappa upp som ligger i samma lokaler som både en frisör, en second hand-butik med galaklänningar och en tatuering. "Dn blandningen kan ju inte vara annat än lyckad"

tänker vi och sätter oss förväntansfullt i de söta, pastellfärgade, 50-talsfåtöljerna.

Menyn för deras afternoon tea är lång och detaljerad. Vi väljer mellan klassiskt vitt eller fullkorn till brödsnittarna och olika varianter av scones, syltsmaker och pålägg. Utöver det, kommer menyn för teet, som är lika tjock som en J.K. Rowlingroman.... Vi kapitulerar inför beslutsångesten och låter servitören välja åt oss, vilket visar sig vara ett klokt val. Med diskreta rörelser dukar servitören elegant fram teservisens alla attiraljer: smörgåstallrikar, bestick, assietter, skedar. Det klirrar melodiskt om teskeden i koppen, som om den själv vore dirigenten i en tea house-orkester. Sockerskål och mjölkkan. Pressad linnenervett och virkad duk. Tekoppen i sin blomstrande prakt, med tillhörande fat där rosorna växer ändå ut mot porslinets kant. Mitt på bordet tronar tekannan som pyser ånga av ingefärs- och citruse.



Stadsdelen West End är hipp, bohemisk och rik på vintagebutiker.



West Ends huvudgata kantas av mysiga pubar och hemtrevliga fik.

Sist men inte minst kommer huvudnumret i denna brittiska klassiska kulturkavalkad - det tre våningar höga serveringsfatet som får sällskapet runt bordet att imponerat spontansucka "oh my!" och "my dear!". Det dignar av eleganta snittar, bulliga scones, fluffig grädde och färska bär och frukter.

Te med historia

Nybakade scones, krämigt vispad grädde, sylt gjord på trädgårdens bär och perfekt bryggt te. En äkta brittisk "tea time" är en upplevelse för både smak och syn. Det började i Storbritannien redan år 1662, tack vare portugisiska influenser och en viss adelsdams goda smak för te. När Catherine de Braganza från Portugal gifte sig med den brittiske prinsen Charles den andre, tog hon med sig kulturen att servera te vid hovet på eftermiddagarna.

Ett halvt sekel senare öppnade Thomas Twining Londons första "tea room". Det är hans efternamn som har gett namn

åt en av världens mest kända temärken. Terummen var platser där även kvinnor var välkomna, till skillnad från kaffehuset som under den här tiden var väldigt populära.

Afternoon tea – fika med finess och klädkod

En klassisk afternoon tea har eftervärlden däremot att tacka hertiginnan av Bedford för. Till att börja med var det helt enkelt ett sätt att stilla eftermiddagsuget mellan lunch och middag. Så småningom växte "mellanmålet" till en stor social tillställning, med särskilda klädkoder och regler för vett och etikett. Förutom te serverades även små smörgåsar, med pålägg som färskost och gurka, mjuka kakor och scones med sylt och grädde. Än idag är afternoon tea förknippat med ett fint och trevligt sätt att umgås på, över en omsorgsfullt bryggd kanna te och tjuisigt tilltugg med välkomponerade smaker.

Cream tea – mellanmål med regionala varianter

Cream tea är en lättare variant av afternoon tea. Den utvecklades i västra Storbritannien under den tidiga industrialismen, på 1850-talet. När ångloket gjorde entré i Europa, växte turismen och trenden att resa bland de som hade ett överflöd av pengar. Turisterna ville uppleva något nytt och gärna lokalt, vilket gjorde att cream tea blev en succé bland överklassen.

Vad som är en proper cream tea är dock omstritt. Enligt traditionen från Devon ska du dela din scone på mitten, först bre på grädde och sedan addera sylt. I Cornwall däremot, brer du din scone med smör så att det smälter, för att sedan addera sylt och sist grädde. Kulturen kring tea time är så sammanflätad med historien att varje del har sina varianter. Gemensamt har de dock att aldrig, aldrig servera med lättvispad grädde – tjock, "clotted" grädde ska det vara.

Fler tips med tesmak

The Butterfly and the pig (153 Bath Street) är ett stylat tea house i centrala Glasgow. Kakbuffén är extremt Instagramvänlig och den piffiga tesalongen är en sockersöt upplevelse.

The Willow Tea Rooms är en historisk pärla i tevärlden. The White Dining Room är signerad den berömda, skotska arkitekten Mackintosh, som designade allt från dörrknopparna och tapeterna till servitrisernas förkläden och hättor. 1903 öppnades dörrarna till detta tea house som då var stadens hippaste ställe. Idag har The Willow Tea Rooms flyttat till ny adress (Buchanan Street) men den historiska andan lever kvar.

Mer att se och göra i Glasgow

Studentlivet är Glasgows pulserande ådra. De anrika universiteten håller staden vid liv i allra högsta grad och väver samman det med den imponerande historien. University of Glasgow är en av fyra lärosäten i staden och även det äldsta. Universitetet dateras ända till år 1451 och är därmed ett av de äldsta universiteten i den engelskspråkiga världen. Kelvingrove Art Gallery and Museum är en knutpunkt för konstens alla olika hantverk - som litteratur, tavlor, naturhistoria och arkeologiska upptäckter. Här samsas över tjugo gallerier med olika teman som tillsammans visar upp 8000 objekt.



En "äkta" afternoon tea ska ha kantskuret bröd och fluffig gräddor.



Vintage Tea House på Cresswell Lane har te och scones för alla smaker.

FAKTA OM GLASGOW:

- Glasgow är Storbritanniens fjärde största stad (och Skottlands största) med ca 600 000 invånare.
- Invånarna kallas Glaswegians på engelska.
- Glasgows arkitektur är en mix från olika epoker, men den mest kända är jugendarkitekten Mackintosh stil.
- Det finns i dagsläget inga direktflyg från Sverige till Glasgow, men flyg till Edinburgh och ta tåg eller buss 40 minuter till grannstaden Glasgow.