



Alhambra är det stora palatsområdet på Granadas kullar som också är med på UNESCO:s världsarvslista.



Tapas är en självklar del av det sociala umgänget och utelivet i Granada.

Södra Europas vinterparadis – mer än bara skidor

Text och foto // Sanna Rosell

Det är en annan del av Spanien som ligger framför mina fötter – eller framför mina pjäxor, snarare. De branta bergen är täckta av tjocka lager pudersnö som bländar genom mina glänsande goggles. Det här landskapet är inget jag tidigare förknippat med Spanien. Det skulle kunna vara svenska fjällen eller ett skidparadis i Alperna – men vi är i Granada, Europas sydligaste skidort.

För många svenskar är Granada fortfarande en okänd skidort i skuggan av franska Alperna och Pyrenéerna i norra Spanien. Men Granada har något som andra skidorter inte har – färgstark

historia, multikulturella stadsdelar och världens bästa after ski. Den sistnämnda är (enligt vår högst subjektiva mening) i särklass världens bästa eftersom den avnjuts i form av svalkande drycker, tapas och varma brisar från Medelhavet – bara några timmar efter att fötterna suttit i pjäxorna och med snön yrandes kring skidorna.

Granada ligger i Andalusien i södra Spanien. Trots de sydliga breddgraderna gör bergskedjan Sierra Nevada att de naturliga förutsättningarna finns för skidsporter. På bergstopparnas 3 000 meter över havet råder full vinter året om



En annan del av Spanien som är snötäckt och opistad.



Granada är Europas sydligaste anläggning för skidsporter.

– även om den spanska sommarvärmen går för högtryck nere i staden.

I Sierra Nevada finns strax över 100 pister i olika färgnivåer, där de flesta är blåa och röda. Ett trettiotal liftrar gör det snabbt och smidigt att förflytta sig till andra delar av området, som Area Borreguiles, Area Laguna Las Yeguas och Area Loma del Dilar. För de adrenalin-sökande finns en park för half-pipes, hopp och rails som passar både skidor och snowboards.

Säsongen för vintersport är november till maj, men staden bjuder på hålligång hela året. Granadas universitet grundades 1581 och man är därmed Spaniens mesta studentstad. Barerna och pubarna har öppet dygnet om, matställen är billiga och kreativa, atmosfären är öppen och nyfiken. Även Granadas unika tapastraditioner bidrar till den sköna stämningen i staden – de är nämligen gratis. Seden att bjuda på ett litet tillugg när du beställer dryck är inte ovanlig i Spanien, men i Granada är det fullfjädrade tapas som ingår. Salta

och smältande boquerones från kusten, gudomliga oliver från granngårdarna, heta gambas al ajillo och friterade berenjenas med ringlad honung är exempel på godsaker som du kan få när du beställer vin eller öl. Finessen med mat är att det öppnar upp för prat, märker vi. Möten mellan människor blir plötsligt möjliga när vi har några tapas att samlas kring, smaka på och prata om. Även för mitt resesällskap som inte pratar spanska flyter konversationen lika lätt som vinet han håller upp ur karaffen. Vi pekar och frågar, servitören och gästerna vid grannborden gestikulerar och förklarar.

Mellan branta backar och läckra tapas passar vi på att uppleva Granadas historia, de tusentals år som har haft avgörande betydelse för hela dagens Spanien. När vi går genom stadens olika delar, från vitputsade hus med blomstrande balkonger till ointagliga fort med moriska murar, förstår vi hur många de olika kulturerna är som har format Granada till den stad den är idag.



Växla skidåkning och snö med kultur och sommarvärme i Granada.

Just idag är det klart väder och vi kan skymta Rifbergens klippiga konturer i Marocko. Över de blågröna bergen växer Granada fram med sin moriska arkitektur och spanska influenser. Den är en vacker syn som skulle platsa på ett vykort. Islamiska bönetorn bildar tillsammans med kristna kyrktorn en mångkulturell siluett som berättar en hel del om Granadas förflutna, som vi är på väg att upptäcka. På 700-talet var Granada en del av det moriska riket, så typisk arkitektur som moskéer, minareter och välvda bågar i både portar och fönster, är en del av dagens islamska arv. Här florerade sidenindustrin och handeln med andra länder i flera hundra år, tills nästa erövrare skulle ta makten. Aragonien och Kastilien, två stora delar av dagens Spanien, slöt sig samman genom kung Ferdinands och drottning Isabellas giftermål. De skulle ena Spanien

till ett kristet rike och hade de slutgiltiga siktet på den islamska staden - Granada.

Alhambra byggdes redan på 1250-talet och finns idag på UNESCO:s världsarvslista, tillsammans med trädgården Generalife som ligger i närheten och stadsdelen Albaicín. Alhambra är ett stort palatsområde där besökare enkelt kan strosa fritt omkring, men gärna med audioguide för att förstå vad varje byggnad har att berätta. Generalife är en grön oas som ger lite skugga när den spanska solen blir alltför stark. Albaicín ligger nära de två andra sevärdheterna och är en häftig stadsdel såväl på dagen som på kvällen. Det är en av Granadas äldsta delar och har mycket kvar av arkitekturen från den islamska epoken. Här finns också lämningar av ett arabiskt badhus och ett arkeologiskt museum.

När mörkret har lagt sig tänds levande ljus och lyktor mellan de låga, vita husen. En och annan gitarr kommer fram när dansen tar vid. Albaicín är Granadas, kanske hela Spaniens, mest autentiska flamencokvarter. Bli inte förvånad om det plötsligt dukas bort för en spontan flamencoshow vid baren där du sitter – det här händer bara i Granada!

Där och då, med öl som läskar och tapas som mättar, till tonerna av gitarr och flamencons sånger om hjärta och smärta, känns skidåkning i förmiddags väldigt långt borta. Mentalt är den kanske det, men inte geografiskt. Spejar jag bortanför lyktornas varma ljus kan jag ana de snötäckta topparna som väntar oss igen imorgon bitti. Men först after-ski.

SKIDOR OCH STADSLIV I GRANADA

- Granada var värd för alpina skid-VM 1996.
- Det är Europas sydligaste anläggning för skidsporter.
- Själva skidorterna ligger på 2100 meters höjd.
- De alpina anläggningarna ligger 3 mil från Granada och 17 mil från Málaga.
- Till Málaga går många lågprisflyg från Sverige. Till Granada går inte lika många, men att åka med kollektivtrafik från Málaga, eller hyra egen bil, är enkelt och billigt.