



bildtext

## Trinidad och Tobago – öluffen i Karibien del 2

Text och foto // Sanna Rosell

**Vi har precis lämnat Dominica bakom oss, och därmed också en vecka fylld av champagnebubblande sjöar, kokande kittlar, klippiga vandringar och grönskande djungel. Framför oss väntar en knappt timmes flygresor till nya öar – Trinidad och Tobago.**

Mellan Dominica och syskonöarna Trinidad och Tobago ligger ett pärlband av andra karibiska öar, som Martinique, Santa Lucia och Barbados. Flygbolaget LIAT har dagliga avgångar mellan nästan alla öar i Karibien. Resorna är korta och billiga, vilket gör att det snarare känns som att ta bussen till grannstaden istället för att faktiskt byta land.

Flygplatsen på Dominica är en scen i sig. Området liknar en bakgård där herrelösa hundar och vilsna gubbar på cyklar tar sig fram i sakta mak. Landningsbanan är en begravningsplats för rostiga pick-ups och de få metrarna – där vårt plan ska

hinna ta sig upp i luften – stupar snabbt ner i havet. Med doften av salt och sjögräs i näsborrarna tar vi några djupa andetag innan vi klämmer oss in i propellerplanet. Andrepiloten är inte här, så en av oss passagerare får "rycka in". Att ha flugit modellplan som barn var bättre än ingen erfarenhet, resonerade förstepiloten med ett ryck på axlarna. Han har det karibiska lugnet i blodet och hans tumme upp får oss att slappna av. Snart har vi tagit ett skutt upp i luften och vi lämnar den gröna ön med det blå havet omkring sig under oss.

Trinidad och Tobago blev brittiska kolonier på 1800-talet och ett eget land först på 1960-talet. Innan dess hade ett flertal olika länder lagt sina koloniala nävar på öarna under århundradena: Spanien, Frankrike, Nederländerna och till och med Lettland (dåvarande Kurland).

Idag består den självständiga staten av två större öar som gett landet dess namn,



bildtext



bildtext

samt 21 mindre öar. Den största staden heter Chaguanas och har en befolkning som motsvarar en svensk småstad. De andra städerna heter San Fernando och Port of Spain, den senare också huvudstad på Trinidad. Tobagos största ort heter Scarborough och är det huvudsakliga målet för vår karibiska resa.

När vi landar på Trinidad möts vi av färgsprakande fester med glitter och konfetti som skulle göra självaste Christer Lindarw grön av avund. Hela ön har exploderat av musik och glädje som får marken att vibrera av de afrokaribiska takterna. Karnevalen är årets händelse på "alla karibiska öar med självaktning", som taxichauffören skrattande berättar för oss. Han har glitterkorn i håret och under den välstrykta skjortan skymtar jag en lila, glänsande karnevalskostym. Nu är det fest och det firas som om det inte finns någon morgondag. Tidsresa till Tobagos lugn. Efter ett par intensiva dygn på Trini-

dad reser vi vidare mot lillön Tobago. Glitterkornen sitter som limmade i vår solbränna och färggranna fjädrar från karnevalen har trasslat fast sig i håret. Något slitna, men väldigt glada, ser vi fram emot det tobagiska lugn som vi hört så mycket om.

Färjan från Port of Spain på Trinidad till Scarborough tar bara fyra timmar men resan skulle lika gärna kunnat tagit oss tillbaka hundra år i tiden. Från nattligt glitter och bullriga storstäder till bländande dagsljus och småstadslunk. Från 2010-tal till... ett svårbestämt decennium, för Tobago tycks ha lunkat på i samma lugna tempo de senaste århundradena.

"No stress, timeless" står med hand-sprayade versaler på muren i hamnen. Passande nog är vi glada för allt som går långsamt eftersom att baksmällan efter karnevalen fortfarande inte släppt greppet om våra hjärnor. I sakta mak kliver vi iland på paradisoön och doppar fötterna i det ljumna havsvattnet. Med packningen

på ryggen och sandalerna i ena handen börjar vi utforska vår nya bekantskap Tobago.

Tobago är inte större än en tiondel av Gotland, vilket gör att vi lär känna hela ön och känner oss hemma väldigt snabbt. Det finns inga lyxhotell – och knappt några höghus eftersom lagen förbjuder hus högre än tre våningar. Vi lämnar Scarborough, den största staden, efter att ha fått tips om en pärla på nordvästra delen, Charlotteville.

Ett drömhäus med paradisk trädgård. De små, vita husen lyser som sockerbitar vid viken Man-o-War Bay. Sandstranden nedanför byn tycks fungera som både fotbollsplan, klassrum, matrum, grillplats och marknad. När vi, fortfarande glittrande men slitna med ryggsäckar och skavsår, kliver rakt in i vardagslivet rörelse får vi många nyfikna blickar på oss. De modigaste barnen kommer fram och petar försiktigt på vår enorma packning. På kreol frågar de saker vi inte





bildtext

förstår, men med hjälp av gester och uttryck går det snart vägen. "Ja, vi skulle vilja hyra ett rum" lyckas vi få fram. I Charlotteville finns inga hotell eller ens pensionat, men vissa familjer hyr ut några rum eller en övervåning till besökare. Vi hittar en vitmålad villa i trä med en vildvuxen trädgård, precis intill strandkanten. Från gårdens träd hänger det klasar med citrusfrukter och avokados. Papegojorna bor i ena hörnet av trädgården och håller låda ända tills mörkret bäddar in Charlotteville i en tyst, stilla natt.

Det är kontrasterna som gör resor speciella, konstaterar vi efter våra sista dagar i det tobagiska lugnet. Vi reser ju hemifrån för att uppleva något nytt, annorlunda och okänt. Glittret har äntligen släppt från skinnet och den sista fjädern har försvunnit i det karibiska klarblåa havet under någon av alla simturer. Men kontraster inom en och samma resa gör upplevelserna ännu starkare, inser vi efter vår långa öluff i Karibien. Dominicas äventyrliga grönska, Trinidads galna färgfester och Tobagos lugna lunk.

**RESTIPS!**

- Att uppleva både Trinidad och Tobago är en bra kombination för att få en både fartfylld och avslappnade resa.
- Tidsskillnaden mellan Sverige och Trinidad och Tobago är fem timmar.
- Det officiella språket är engelska, även om de flesta pratar kreol.
- Landets valuta är TTD (Trinidad och Tobago-dollar).
- Det räcker med grundskyddet för vaccinering.

# Din plats i solen !

Nyproduktion av hyreslägenheter i Nora

- bokning pågår!



**Fibbetorp, nära till både natur och centrum i den charmiga trästaden Nora**

Boende i Fibbetorp, skapar fina möjligheter till ett rikt liv med närhet till det mesta.

Här finns golfbana, naturreservat med motions/skidspår, fina promenad- och cykelvägar, hockeyrink, tennisbana och simhall.

Ett stenkast bort finner du sjöar som erbjuder bad och fiske. Båtplatser finns att hyra vid Norasjön.

Stadskärnan med dess utbud av affärer, caféer, restauranger och kulturupplevelser skapar en småstadsidyll att trivas i.

**Fakta:**

16 st lägenheter om 2 rum och kök,  
6 st lägenheter om 3 rum och kök  
i tre huskroppar.

2 -r.o.k. 54 m2 + balkong /altan 18-20 m2.

3 -r.o.k. 70 m2 + balkong /altan 18-20 m2.

Friliggande förråd och carport ingår i hyran.

Boende med 2 rum o kök  
54 m2  
+ balkong/altan

Boende med 3 rum o kök  
70 m2  
+ balkong/altan



Mer info finns på :  
www.videvikensbygg.se  
Info & bokning  
Mail: lotta@videvikensbygg.se  
Tel: 0709-533 800