

BONJOURNAL



DALARNA  
BORTOM  
BERGEN

By SANNAROSELL

23 Aug 2015 – 23 Aug 2015  
[bonjourn.al/journal/22430](http://bonjourn.al/journal/22430)

---

## 23 Aug 2015

---

**12:00 pm**

*"Det är något bortom bergen"*

... bortom blommorna och sången,

det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.

Hören - något går och viskar, går och lockar mig och beder:

kom till oss ty denna jorden den är icke riket ditt.

Orden är poeten Dan Anderssons, ur dikten Tiggaren från Loussa. Han sjöng om sitt hjärtas landskap, om naturen omkring sig och om kärleken till Dalarna. Året var 1917, och nästan hundra år senare berör detta landskap fortfarande lika djupt som då.

Dalarna är en stark turistdestination som värnar om sin historia och kultur, som i dagarna också är hetare än någonsin. Enligt New York Times årliga lista över måste-ställen att besöka finns de blånande bergens och de djupa skogarnas landskap med. Dess glittrande sjöar, röda stugor och solgula rapsfält har hamnat i utlandets blickfång och den exotiska skönheten lockar gäster från när och fjärran. Kurbits och kullor. Knätofsar och masfrillor. Dalahästar och knäckebröd.



---

**12:30 pm**

*Julinätter på sjön*

Denna julikväll var en sån där som solen inte riktigt ville släppa taget om. Trots den sena timmen, värmden fortfarande med sina starka strålkastare på sjön Runn där solgatan glittrade i natten. Under kvällspromenaden förbannade vi myggen men förvånades över att mörkret plötsligt kommit. Ljusa sommarkvällar hör juni till och julinatten påminner oss om att sommaren är kort.



---

**1:30 pm**

*Sött och salt*

På Biskops Herrgård äter vi en somrig lunch med svenska smaker. Av dagens buffé plockar jag på mig en tallrik med smått och gott. Det är gravad lax som slingrar sig på gaffeln, knaprigt knäcke som smular och salt smöt som smälter på det varma brödet. Söta tomater och sylrig sallad. Kaffe och kaka.

