

BONJOURNAL



VINÖN,  
SWEDEN

By SANNAROSELL

28 Aug 2015 – 28 Aug 2015  
[bonjournal.al/journal/22731](http://bonjournal.al/journal/22731)

---

## 28 Aug 2015

---

10:00 am

*Närturista i Hjälmarens*

"Tror du vi kommer med Åke?" Paret framför oss tittar oroväckande på den allt längre, slingrande kön. Vana resenärer har kommit i tid och bullat upp med fika i väntan. Vi andra, förstagångsåkarna som hamnat långt bak i kön, kan bara snegla småsuget på deras kaffe och hoppas på tur.

Solen närmar sig sin högsta punkt på himlen när 11-färjan smyger in mot land. Vi är ett hundratal sena semesterfirare som är på väg till Hjälmarens största ö, Vinön. Det är ett uppskattat ställe utanför Örebro att njuta av fina somrardagar på. Trots att jag numera kallar mig Örebroare, har jag inte förstått Vinöns betydelse för turismen i trakten och med upptäckarlust har jag sett fram emot dagsturen länge.

Till Vinön tar man sig endast med Trafikverkets färja som trafikerar leden ett par gånger om dagen gratis från Hampetorp. Lyckligtvis får vi alla plats - en buss, några bilar och ett gäng flakmoppar - och vi glider över den stilla sjön i cirka tjugo minuter innan vi når ön.



10:30 am

*Vilt, vackert, vilsamt*

Vinön är en stor ö med 300 bofasta. De tillfälliga gästerna och dagsbesökarna, som vi, är desto fler och får ön att leva upp under sommaren. Här anordnas bland annat musikkvällar på det välkända världshuset som lockar med relativt stora artister med show och spex.

Vårt mål för dagen är dock det motsatta. Som en del i sommarens turné av närturism lär vi känna Örebrotraktens sommarpärlor och för dagens tur till Vinön hoppas vi på lugn och ro i fin miljö. Det får vi också. Naturen på Vinön är vacker, vild och vilsam.

Direkt från den lilla hamnen leder pilarna oss in på vandringsleden. Den är 4 kilometer lång och slingrar sig längs stränderna och in i skogarna. Det är en lätt promenad som leder till badplatsen i andra änden av ön. I diken ser vi nyponbär som med sin knalliga, röda färg lyser upp hela buskaget. En ensam vinkork ligger kvar som ett spår av den fest som varit. Kanske som en påminnelse om att skåla för själva livet lite oftare?



11:00 am

*Sommarens fluga är en fisk*

Mitt på Vinön ligger samlingsplatsen, där missionshuset, turistinformationen, fiket och rökeriet bildar en knutpunkt. Vid lunchtid har vi gått runt halva ön och viker av in mot öns mitt. Med doften av rökt fisk som riktmärke hittar vi rätt på direkten till Nya Caféet. Vi vill förstås smaka fisken från Hjälmarens som röks på plats på Vinön. Men eftersom vi råkar komma precis efter dagens turistbuss är laxen slut.

- Vi fixar något annat! säger Nya Caféets trevliga ägare och bara en liten stund senare kommer två tallrikar med färgglad sallad och sommarens nya "upppfinning" - rökt fiskfläta. Det är en god matbit där



gös och makrill flätas samman i ett rosavitt konstverk.

- Vad tycks? Aha, gott va? Vi kan bara nicka och le med munnarna fulla av fisk. Med stor sannolikhet blir det säsongens rätt 2016, då caféet dessutom kommer ha fullständiga rättigheter. Tur för oss att laxen var slut!

Nästgårds ligger rökeriet där man kan köpa både rökt och färsk fisk. Just denna dag låg dillkronorna i stora buketter och väntade på att sätta smak på kräftfångsten.



**11:30 am**  
**Karameller och pelargoner**

Vinön är egentligen bara en prick i Hjälmarens öppna vatten, men det går att cykla längs fina, om än korta, vägar på ön. Vid Örtagården kan man hyra cyklar för både timmar och dagar. Förutom cykeluthyrning finns också en liten prylbod med fina plåtaskar och detaljer som får min vintagelust att vilja pynta min lägenhet a la 50-tal. Här säljer de också hemmagjord marmelad och saft på trädgårdens bär. De rosa pelargonerna blommar i fönstret och karamellerna ("Varsågod, ta en godis!") till kunderna smakar som mormors. En sommaridyll som inga foton eller texter i världen kan göra rättvis...



**12:00 pm**  
**En prick på kartan**

Inför hemresan har vi lärt oss av dagens läxa - att köa i tid till färjan. Även om ingen av oss riktigt vill släppa taget om lugnet som bestämmer tempot på Vinön, åker vi tillbaka mot land på kvällen. Sjön kluckar lite mer nu än morgonens stilla vatten och solen har satt sina spår på våra näsor. Bakom oss krymper Vinön och blir till slut en liten prick i det blå. En vilsam, vacker och vild prick på min karta över sommar-Sverige.

